

# 'Verlicht'

"Wat zie je dan bij mij?" Het is vaak één van de eerste vragen die je krijgt als je vertelt dat je werkt als spiritueel coach en medium. Welke overleden mensen zijn bij mij, welke kleuren heeft mijn aura en word ik nog zwanger? Het beroep van medium spreekt dus tot de verbeelding. Mensen willen echt graag bijzondere boodschappen over zichzelf horen.

## CONSTRUCTIEF VERTALEN

Als medium zelf kun je vaak niets zeggen over je eigen leven of over de mensen die het dichtst bij je staan. Dat is soms lastig. Als er al iets doorkomt, dan blijkt het toch vaak iets te zijn wat buiten je eigen leven omgaat. Zelf roep ik al jaren dat ik echt niets over mezelf hoeft te horen. Echter, toen ik in mijn hoedanigheid als steward voor een reis naar Atlanta ging, voelde dat anders. Mijn crew bleek uit louter dames te bestaan met allemaal spirituele interesses. Zo hadden we het al snel over energie voelen, onverklaarbare zaken en dingen van tevoren over mensen weten. Ik gaf toe dat ik toch stiekem ook weleens een reading van iemand zou willen. Gewoon, puur uit nieuwsgierigheid en om ook eens te ervaren hoe dat is. Uiteraard kwamen er veel vragen mijn kant op en natuurlijk gingen die ook over wat ik dan bij mijn collega's zag... Het waren inspirerende gesprekken waarbij de liefde niet van de lucht was. Iedereen wilde deze keer iets weten. Ik geef nooit ongevraagd advies, dat is beroepsethiek waar ik mij strikt aan houd. En verder moet advies een positieve interpretatie zijn van wat je doorkrijgt. Ik ben er nooit op uit om iemand pijn te doen, te belasten of onderuit te halen. Constructief vertalen wat je doorkrijgt en wezenlijk bijdragen is altijd mijn insteek. Ik wil mensen helpen en verlicht het leven weer in laten gaan.

## A GIFT FROM GOD

Op de terugreis werden er verschillende collega's geconfronteerd met een Indiase passagier die ongevraagd 'hulp' gaf. Van beter voor jezelf zorgen met gezond eten tot meer de natuur in en 'nee' leren zeg-

gen. Hij struinde alle keukens af, klampte iedereen aan, friemelde aan oren en gaf readings. Toen hij ook in de keuken kwam waar ik werkte, ging hij met een allerlei dingen vertellen over mijn werkmaatjes. Maar hij liet mij buiten schot. Toen kon ik het echt niet meer laten. De 'één miljoen euro vraag' glipte zo mijn mond uit. "And what do You see in me, sir?" Hij draaide zijn hoofd langzaam naar me toe, reikte met zijn hand naar mijn oor en zei: "You are a gift from God. You are the light they sent from above to help and heal people in this world and that is the only and best thing you can do. It is the way you were born." Ik keek mijn collega's aan die stuk voor stuk 'ja' stonden te knikken en enigszins beduusd en trots riep ik uit: "Ah, I see!" Ik bedankte de man uit de grond van mijn hart voor zijn prachtige boodschap, die ik uiteraard voor mezelf had kunnen houden. Maar lief mens... In deze moeilijke en soms angstige tijden met de aanslagen in Parijs nog vers in ons geheugen en toch de kerstdagen en ook het nieuwe jaar voor de deur, wil ik je iets schenken. Geen lezer heeft mij gevraagd: "Wat zie je dan bij mij?" en ongevraagd advies geven doe ik immers niet. Maar toch wil ik de vrijheid nemen om het licht te laten schijnen en de boodschap van de Indiase man aan JOU te geven. *Shine bright, jij bent 'the gift and the light'.* En dat is hoe ik het 'see'... ■

