

Op een eiland

Als je 'Wie is de mol' zegt, dan denk ik: Ellie Lust. En wie Ellie Lust zegt, moet van 'etherdiscipline' gehoord hebben. Duidelijk verstaanbaar laten weten wie je bent, detailistisch feiten communiceren precies zoals ze zijn en aangeven dat je gehoord hebt wat de ander heeft gezegd.

AWARD

Als medium heb ik de verantwoordelijke taak om te vertellen wat ik vanuit gene zijde toegezonden krijg. Het is echt maatwerk om te vertalen wat ik hoor, omdat ik ook een mens ben en een aanname snel gemaakt is. In een consult willen mensen tot op de komma nauwkeurig horen wat de spirits te zeggen hebben en daarvoor moet mijn frequentie loepzuiver afgesteld zijn. Het kan ingewikkeld worden als ruis op de 'lijn' zit, als je voornamelijk de emotie van de consultant voelt of als je te moe bent om adequaat te interpreteren. Overledenen geven zelf nooit feedback of ik de boodschap wel goed overbreng. De herkenning en waardering komen over het algemeen van de klant. De 'Paravisie Award' voor medium van het jaar winnen was voor mij voor het eerst in mijn carrière dat ik erkenning kreeg voor mijn werk. Want net zo ontastbaar of wetenschappelijk te onderbouwen als mijn werk is, zo tastbaar is een prijs. "Je hebt gewonnen"... de mensen vinden het kennelijk goed wat je doet. Daar hebben wij als mensen behoefte aan, waardering. Als ik geen klanten heb, zit ik alleen in mijn praktijk consulten te schrijven. Niemand om me heen...

SCHOUDEKLOPES

Het is alweer drie jaar geleden dat ik de Award won en mijn werk is gewoon doorgegaan. Maar de laatste tijd kreeg ik toch steeds meer behoefte aan bevestiging.

'Kijk eens in je leven of er iemand om je heen misschien op een eilandje zit'



Het is zo mooi dat de kosmos je dan hoort, want vanaf dat moment ben ik onafgebroken mensen tegengekomen die me feedback op mijn werk gaven. Zo werkte ik aan boord met een fantastische stewardess (nooit eerder ontmoet) die vertelde dat haar man bij mij op consult was geweest, waardoor haar huwelijk was gered. Een andere dame op consult vertelde over haar vriendin die al eens bij me was geweest. Dat die weg was gegaan met een boodschap die ze niet herkende. Maar toen ze thuis was aangekomen haar moeder moest troosten, omdat zij in de boodschap een teken van haar eigen ouders herkende. Verder een moeder die haar zeventienjarige zoon pas onverwachts was verloren. Een hele emotionele reading, waarin ik terugkreeg dat ze haar zoon weer echt bij zich in de (praktijk)ruimte had gevoeld. Iemand die een emailconsult bij me had gedaan, stuurde mij een boekje op dat ze door het consult eindelijk geschreven en uitgegeven had.

ETHERDISCIPLINAIRE COMMUNICATIE

Kleine greep uit de 'schouderklopjes' die ik de afgelopen weken heb gekregen. Zomaar uit het niets. Ik had het echt even nodig om weer geïnspireerd door te kunnen gaan met mijn werk. Cadeautjes...Lief mens, kijk eens in je leven of er iemand om je heen misschien op een eilandje zit. Spreek weer eens je waardering uit.

Zeg dat je trots of dankbaar bent, dat hij of zij het goed doet of dat je veel van iemand houdt.

Als ik me weer eens op een eiland voel, dan denk ik dat ik Ellie bel. En ik verwacht dan dat ze opneemt met: "Hai... Ellie... Ellie Lust...over!" En dat ik haar dan kan vragen hoe ik etherdisciplinaire communicatie met gene zijde kan hebben, zodat ik alle informatie die ik doorkrijg adequaat en *spot on* kan vertalen. Of ik ga lekker met haar samen op een eiland zitten en dan drinken we tot diep in de nacht wijn, terwijl we filosoferen over mollen die niets zien maar wel alles horen. En over het nut van deze dieren... ■