

Wil je met me...?

Bij toeval waren ze elkaar tegen het lijf gelopen. Nadat zijn eerste vrouw overleden was, kwam Theo haar tegen en deze relatie zat hen als gegoten; het was klassieke liefde op het eerste gezicht. In de vurige tijd van hun samenzijn hadden ze veel dingen met elkaar gedeeld, zoals de passie voor reizen en zijn fascinatie voor de zee. Maaïke wist niet wat haar overkwam, omdat ze niet meer had verwacht een man in haar leven te vinden waar ze zich zó verbonden mee voelde. Alles klopte aan dit liefdesverhaal. Totdat Theo na drie jaar relatie ernstig ziek werd en stierf na een korte, heftige strijd...

RING

Maaïke benaderde mij omdat ze Theo vreselijk miste. Haar intense verdriet ging mij door merg en been, maar tegelijkertijd kreeg ik ook de 'levendige' energie van Theo te voelen. Hij kwam bij mij door als een komische en enthousiaste man die elke dag 'de slingers ophing'. Alle plannen die hij nog had, kon hij echter niet meer uitvoeren omdat zijn aardse lichaam hem in de steek had gelaten. In mijn consult vertelde ik Maaïke dat Theo haar zag als zijn 'echte' vrouw. Hij had ook zielsveel van de moeder van zijn kinderen gehouden, maar wat hij met Maaïke had gevoeld, was niet van deze wereld. Zo bijzonder en romantisch! Theo gaf me gelijk een beeld van de zee door en hij vertelde dat hij nog met Maaïke had willen reizen. Ze was erg geëmotioneerd. "Dat was het laatste wat we voor zijn dood nog hadden willen doen", zo vertelde ze. "Wat prachtig dat hij laat weten dat hij daar ook zo naar uitgekeken heeft." "Hij wil die reis nog steeds met je maken Maaïke, en hij laat me zien dat hij een ring om je vinger schuift!" Haar vochtige ogen liepen over, maar er verscheen een brede lach op haar gezicht. "Zie je wel! Ik wist het. Hij had me ten huwelijk willen vragen, die grappenmaker." Maaïke wilde echter dolgraag zelf een teken van Theo. Als advies gaf ik haar mee om hem te laten gaan. Hem de ruimte te geven om zelf contact te kunnen zoeken of signalen te kunnen geven als hij er was. En hoe moeilijk ze dat ook vond, ze ging het echt proberen. Ze ging haar leven en hun bedrijf voortzetten met

alle toewijding en kracht die ze in zich had. Misschien ging ze zelfs nog wel die ene trip maken als de tijd er rijp voor was.

JAS

Een paar weken later kreeg ik een hartverwarmende mail van Maaïke. Ze was dapper door aan het gaan met hun onderneming. En ondanks dat ze veel met Theo bezig was, had ze toch ook het gevoel dat ze hem af en toe om zich heen voelde. Soms vertelden klanten haar zelfs dat ze hem gezien hadden... Op een dag had ze besloten tóch de reis te gaan maken, die ze samen in de planning hadden staan voor het overlijden van Theo. En omdat ze een goede jas nodig had die in de gang hing, had ze daar een jas van Theo in haar handen gepakt. Eigenlijk was ze er wel aan toe om zijn jassen op te ruimen... Dat zou ze na haar vakantie doen, besloot ze. Ze bewoog de jas naar haar gezicht, ze rook eraan en voelde Theo in alle vezels van haar lijf. En toen haar aandacht naar een jaszak ging en ze daarin voelde, schoot er een siddering door haar heen. In haar hand had ze een ingepakt doosje met daarin een ring! En een briefje met daarop geschreven: 'Lieve Maaïke, wil je met me...? Theo.' ■

