

Glazen bol

In 2009 benaderde ParaVisie mij voor het eerst om de voorspellingen voor 2010 te doen. Ik ging het aan! Ik zie mezelf als medium met een paragnostische kant. Dus van de 'glazen bol' en de persoonlijke voorspellingen ben ik nooit zo geweest, daar ik van mening ben dat mensen er niet naar moeten gaan leven.

CHAR

Toen ik in 2005 op het strand van Puerto Vallarta de eerste bladzijde van het boek *Innerlijke wijsheid* van Char opensloeg, voelde ik dat ik haar zou gaan ontmoeten. Vele jaren later deed ik interviews voor een damesblad en mocht ik haar interviewen. Tot tranen toe geroerd was ze toen ik haar vertelde dat ik al jaren wist dat wij elkaar zouden ontmoeten. "Dit is waar ons werk over gaat", vertelde ze. "Dat jij in je hart weet dat dingen gaan gebeuren, het vervolgens het universum instuurt en gewoon wacht tot het je overkomt." Dat was de dag dat ik haar in levenden lijve ontmoette. Als kind voorspelde ik na een bijna-doodervaring dat overgrootopa zou overlijden. De beste man was 94 en kerngezond, maar heeft zich na een val van zijn fiets in de schuur verhangen. Legio voorbeelden uit mijn jeugd kan ik opnoemen waarin ik dingen gewoon wist van tevoren.

RAAK!

Het leven is erg onvoorspelbaar en dat vind ik wel een geruststellende gedachte. Toch blijft die hang naar een tipje van de sluier over de toekomst. Me voor het eerst wagen aan gerichte voorspellingen over politiek, showbizz en sport was echt een uitdaging. Ik ging zitten, keek in mijn 'bol' en schreef op wat er kwam. De kans dat je *spot on* voorspelt is klein en daarom zit ik er ook weleens net naast. Zo voorspelde ik voor 2010 de overwinning van Zweden op het *Songfestival*, kans van 1 op 50. Zweden won echter pas een jaar later. In 2012 voelde ik een *Elfstedentocht* op 15 februari, echter op de 14^e werd besloten dat de schaatsen in het vet konden blijven. In 2012 zag ik dat Beatrix het jaar erop zou aftreden. Deze voorspelling stelde ik later bij, ik dacht dat ze dat jaar nog uit zou zitten. Toch trad ze af in 2013! Altijd naar je eerste ingeving luisteren dus. Een half jaar van tevoren iets al weten is gaaf. Zo

voorzag ik ook een nipte overwinning van Obama in een nek-aan-nekrace met Romney en de verloving en de zwangerschap van Kate en William. De *Televizier-Ring* voor *The Voice* en een jaar later voor *Wie is de Mol*. Gouden medailles van Ranomi Kromowidjojo en Sven Kramer werden echt gewonnen. De oplossing van de zaak Vaatstra kwam in mijn geestesoog naar voren. Onwaarschijnlijk, maar de dader werd wel degelijk gepakt.

VERTROUWEN

Voorspellen gaat steeds beter omdat ik durf te vertrouwen op mijn gave. Zo zag ik dat 'we' dit jaar zeker de finale van het *Songfestival* zouden halen (top 5). Ik kreeg er een overwinningsgevoel bij. Toen het nummer van Ilse en Waylon uitkwam en met de grond gelijk gemaakt werd, begreep ik er niets van... Toch werden ze uiteindelijk tweede en stond het duo binnen een paar weken overal ter wereld op nummer 1 in de hitparades! De echte winnares Conchita werd van de troon gestoten. Durf ook te vertrouwen op jouw innerlijke wijsheid en kijk wat voor mooie dingen jij voor jezelf ziet in je 'glazen bol'. Stuur dit de kosmos in en wacht af. Ilse en Waylon hebben zich ook van niemand iets aange-trokken, hun hart gevolgd en daarop vertrouwd. Tegen alle verwachtingen in... ■

