

‘Mijn gidsen werken hard voor me’

Hoewel Henk Jan Akse zich altijd bewust is geweest van zijn paranormale gave, heeft hij hier lange tijd niets mee gedaan. Tot hij enkele jaren geleden voelde dat hij zijn gaven goede mocht gaan maken. Inmiddels geeft hij geregeld consulten, waarbij hij wordt begeleid door meerdere gidsen.

TEKST EN FOTO: ART SCHROER

Korting op consult

Speciaal aan ParaVisielezers geeft Henk Jan Akse korting op een consult. Er zijn twee mogelijkheden: € 5,00 korting op een e-mailconsult, (normaal € 45,00, nu voor € 40,00) of € 10,00 korting op een regulier consult, (normaal € 75,00, nu voor € 65,00). Deze aanbieding is geldig tot en met 30 juni 2009. Bel voor contactgegevens naar ParaVisie: 035-6218041 of mail naar redactie@paravisie.nl

Sinds een jaar of zes zet Henk Jan Akse (38) zich, naast zijn parttime baan bij een landelijke luchtvaartmaatschappij, als coach in om mensen te helpen. Zo'n vier jaar geleden heeft hij dat uitgebreid met het geven van readings en healings, doordat hij volgens eigen zeggen op dat moment in het reine kwam met zijn gave. Iedere cliënt die bij hem komt, tast hij als een soort zendmast af. Henk Jan: "Ik draai denkbeeldig aan de frequentieknop van een ouderwetse radio. Ik doe dat net zolang totdat ik een kanaal oppik. Het betreft energieën die ik aanvoel en zodoende kan ik gewichtige zaken signaleren die invloed hebben op de persoon in kwestie. Ik kom op die manier tot de kern en aan de hand daarvan kan ik iemand helpen."

DRAAGMOEDERSCHAP

Met enige regelmaat staat Henk Jan, naast cliënten, ook collega's en bekenden bij met zijn gave. Vaak doet hij dat graag, maar soms krijgt hij ongewild zaken door die hij liever niet zou aanvoelen. Vorig jaar gebeurde dat bij een vriendenstel dat bezig was om in Amerika via draagmoederschap een kind te krijgen. Henk Jan was zeer blij voor zijn vrienden dat ze een draagmoeder hadden gevonden, maar bij het zien van haar foto kreeg hij direct een pijnscheut in zijn hoofd. "Ik werd depressief en er ging een hoop boosheid door mij heen", vertelt Henk Jan. "Ik voelde dat de draagmoeder lichamelijk niet in orde was, waardoor het kind niet goed voldragen kon worden. Verder kreeg ik geld te zien, dat met chantage gepaard ging." De twee vrienden, die de gave van Henk Jan zeer serieus nemen, schrokken hier enorm van. Ze wisten niet goed hoe ze met de ingevingen van hun goede vriend om moesten gaan en twijfelden of ze wel de juiste draagmoeder hadden gevonden. Dat werd versterkt toen

ze enkele dagen later een mail van haar ontvingen waarin ze om een volledig betaalde vakantie vroeg, zodat zij en haar partner zich voor konden bereiden op de aanstaande zwangerschap. Daar gingen de twee mannen niet op in en daarna volgde er al snel een aantal dreigmailtjes. Via de stichting, waar alles mee geregeld was, kregen ze na een uitgebreid onderzoek ook nog eens te horen dat de vrouw in kwestie depressies tijdens een eerdere zwangerschap had verzwegen en dat ze nierproblemen had die de zwangerschap negatief konden beïnvloeden. Alles wat Henk Jan had doorgekregen, werd dus bevestigd. Gelukkig vonden de twee mannen vrij snel een nieuwe draagmoeder en bij het zien van haar foto ging er een golf van geluk door Henk Jan heen. "Ik voelde dat het goed zat en dat het kind een jongetje zou worden. Inmiddels is Marijn geboren en het contact tussen onze vrienden en de draagmoeder is fantastisch."

FILMFRAGMENT

Tijdens consulten wordt Henk Jan met verschillende mensen en situaties geconfronteerd. Laatst kwam er een vrouw van 74 jaar oud, die van haar dochter een reading cadeau had gekregen. De oude dame was redelijk sceptisch en had geen idee wat ze kon verwachten. Al vrij snel kreeg Henk Jan een jongen door met donker haar. De jongeman zag eruit alsof hij in een film speelde, vergelijkbaar met de sfeer uit 'Titanic'. "Hij zwaaide op het dek alsof hij nooit meer thuis zou komen", vertelt Henk Jan. "Ik kreeg rillingen over mijn hele lijf en voelde een immense kou. Op datzelfde moment kreeg ik het getal zestien door. Ik beschreef aan de vrouw wat ik zag en dat ik opeens een doffe klap op mijn achterhoofd voelde. Daarna werd alles zwart voor mijn ogen en was het angstvallig stil." De oude vrouw was tot tranen geroerd,

‘Mijn overleden oma geeft mij de kracht om in mezelf te geloven en tot daden over te gaan’

want haar broertje bleek in het verleden op zestien maart overboord geslagen te zijn tijdens zijn werk op een schip. Drie maanden later hebben ze het lichaam pas gevonden en is hij begraven in het land waar het is gebeurd. Dat verklaarde bij Henk Jan het gevoel dat de jongen nooit meer thuis zou komen. De vrouw was haar hele leven verdrietig geweest over dit grote verlies en ze had zich altijd afgevraagd of hij geleden had. Henk Jan stelde haar gerust, want hij voelde dat dit niet het geval was. Eindelijk kon de oude dame haar grote verdriet een plaatsje geven. Bij dit bijzondere voorval bleef het niet tijdens het consult. Henk Jan kreeg een man te zien met grijs achterover gekamd en glimmend haar. Het was een statige man en de naam kwam heel sterk naar voren: Gerardus. Het bleek om de echtgenoot te gaan. Hij was overleden, maar de vrouw vertrouwde Henk Jan toe dat ze voelde dat hij altijd bij haar is gebleven en dat werd dus bevestigd. De dame was niet langer sceptisch en ze was blij dat haar dochter het consult cadeau had gegeven.

BIJNA-DOODERVARING

Dit zijn slechts enkele praktijkvoorbeelden die illustreren op welke wijze Henk Jan anderen bijstaat. Het ontstaan van zijn gave dicht hij zelf toe aan een bijna-doodervaring die hij op vierjarige leeftijd had. Tijdens het spelen met een buurmeisje belandde Henk Jan in het water. Hij kon nog niet zwemmen en ging snel kopje onder. Hij vertelt: "Ik kan me nog goed herinneren dat ik in eerste instantie in paniek was, maar dat de angst vrij snel verdween. Ik zonk steeds verder weg en zag achter een plateau van donker leesteen een prachtig helder licht schijnen. Het voelde goed om daarnaar toe te gaan. Ik hoorde een mooi geluid van twinkelen belletjes. Het kwam heel puur en zuiver over." Aan dit alles kwam abrupt een einde toen de buurvrouw Henk Jan net op tijd uit het water wist te halen. Zij had zijn leven gered en sindsdien weet hij dat er 'licht is aan het einde van de tunnel'. Tijdens zijn jeugd heeft hij diverse ervaringen opgedaan waarbij hij zaken aanvoelde, maar daar deed hij weinig mee omdat hij zijn gave als een last zag. Tot zijn dertigste heeft hij het daarom zoveel mogelijk weggelaten, maar dat veranderde tijdens een moeilijke periode in zijn leven. Hij voelde op dat moment dat hij zijn gaven ten goede mocht gaan maken. Via cursussen en boeken is Henk Jan zich meer gaan verdiepen in alles wat met spiritualiteit te maken

heeft en bijzondere mensen kruisten zijn pad. Zij adviseerden hem om aan de slag te gaan met zijn gave. Dat heeft hij gedaan en gaandeweg werd Henk Jan zich steeds sterker bewust van de gidsen die hem terzijde staan. Zo helpt zijn overleden oma hem op momenten dat hij een tekort aan zelfvertrouwen heeft. Ze geeft hem de kracht om in zichzelf te geloven en tot daden over te gaan. "Ze begeleidt me en tijdens onzekere momenten voel ik dat ze mijn hand pakt", vertelt Henk Jan trots. "Mijn opa staat bij mij voor 'liefde'. Hij laat me de betrekkelijkheid van het leven zien en hij is er voor me als ik informatie aan anderen doorgeef. Een andere gids is een jeugdvriend van mij die op achttienjarige leeftijd zelfmoord pleegde. Hij geeft me kracht op momenten dat ik dat nodig heb. Ook de vader van een goede vriend van me helpt mij. Ik ben gezegend met al deze gidsen en ik voel soms letterlijk hoe hard ze voor me aan het werk zijn!"